

# Åre slk, 50-åring som föddes bland snuskaggar

Åre (ÖP) En av Sveriges framgångsrikaste slalomklubbar fyller 50 år. Åre slk är namnet som figurerat i många stora sammanhang de senaste årtiondena. Datum skall vara 17 februari 1935, men hela månaden kan egentligen gälla som födelsedatum för klubben som hade sin upprinnelse i Duved 1907.

Åre slk föddes i ett varulager på Strandbergs affär i Åre by över snuskaggar, besman, kafesäckar och annat 30-tals varusortiment.

**JÄRPEN**

**0647-100 80**



**Torsten Lind**

Tyvärr saknar födelsedagsbarnet alla papper på sin födelsedag. Alla protokoll under de 10 första åren är borta ironiskt nog efter att man fått ett centralt kansli att förvara oersättliga papper.

Men det finns en kvar från starten, Rolf Hafstad, 74, i Åre, en levande dator med siffror, datum, årtal och historia bandat i bakhuvudet. Tillsammans med legendariske Gustav Larsson, Bertil Persson, Nisse Strandberg m fl, gjorde Rolf en "kupp" eftersom man inte av dåvarande Åredalens IF fick pengar till att sy flaggor på slalomkäpparna och fick tyg till nummerlappar.

– Vi bildar en kommitté till Åredalens IF och försöker den vägen få in pengar och jobba för slalomporten, föreslog jag, berättar Rolf Hafstad och skrattar vid minnet 1934 då det började.

– Slalomporten hade kommit igång, genom Olle Rimfors, Sigge Bergman, Sixten Jansson och givetvis vår egen Hasse Hansson. Men att jobba utan slantar gick inte. Efter att ha talat med Nisse Strandberg föreslog han en träff i affären en söndag i februari 1935. Vi hade då tidigare varit ganska eniga 10–15 stycken, om att bilda en egen förening. Åre slalomklubb föddes och Nisse blev ordförande åren 1935–44 och jag tog över fram till 1947.

– Det var en rolig tid som började. Slalomporten kom alltmer och byn ställde upp vid de tävlingar som arrangerades. Första större tävlingen blev DM 1938 där Olle Rimfors var tävlingsledare. Allt gav det andra och en utbyggnad av backar och liftar kom igång så småningom, berättar Hafstad som verkligen sörjer de första 10 årens protokollböcker som är försvunna.

Många namn har passerat revy från starten av Åre slk. Adolf Löding, Sixten Holmgren, Magnus Hansson, Bergepojarna, Hanssonsönerna och många andra.

Om det många gånger kan vara besvärligt för Pocke Nilsson och Co som leder klubben i dag är det inget mot 30-talets jobb. Hafstad berättar om år man hos gamla Benjamin Hansson gick och frågade om ungdomarna fick hugga upp en slalombana på hans mark.

## Grunden

– Jo, bara je få virke så får da hugg, menade Benjamin och det blev grunden till nuvarande storslalombanan där Stenmark, Mahre och övriga världens storheter inom slalom tävlat.

På hösten 1936 högg man upp backen och på våren kördes den första tävlingen. Det var samma år Gustav Larsson och Bertil Persson tävlade i OS i Garmisch. Båda har gått ur tiden och Hafstad är nu den ende som är kvar från klubbens bildande.

● En mindre backe högs upp på mark tillhörande svärfar till Hafstad. Det var i närheten av Lundsgårdsliften, Sveriges första lift som invigdes 1940 och som ytterligare bidrog till slalomintresset i Sverige.

Jo, det här med historien bakåt i tiden är också intressant och Hafstad berättar om Duveds skidklubb som arrangerade Nordisk Terräng kring Åreskutan startade Karolinerloppet och andra långlopp. Föreningar bildades t ex Björnänge IF med fotboll på programmet och skidor.

## Tiggde pengar

En del av ekonomin fixade man genom att tigga pengar av turisterna. Åre IF är ett annat namn och Åredalens IF som blev den sista föreningen i området innan man "rationaliserade" föreningslivet.



Rolf Hafstad, 74 år är den ende kvar i livet som var med och startade Åre slalomklubb. Klubben fyller 50 år denna månad. Och det finns många minnen förknippade med Åre slks födelse. I dag har slalomålandet svällt enormt och beträffande utrustning och backar finns ingen jämförelse, konstaterar Rolf Hafstad där han står vid fyrstolsliften i Åre. Foto: Torsten Lind.

– Några stora pengar blev det väl aldrig att jobba med, men vi klarade oss på nåt sätt. Alla ställde ju upp och så kostade inte arrangemang och tävlingar så mycket då.

Vi jobbade i all enkelhet, säger Hafstad.

Han minns namn som portieren Lindgren, Pålsson på SJ m fl med vördnad eftersom de också var med och

jobbade storartat med föreningslivet som kanske inte årepojarna var så hemma med, konstaterar Rolf Hafstad, som tycker att 50-åringen bör firas på nåt sätt allra

helst som framgångarna senaste 10 åren varit uppmärksammade både arrangörsmässigt och i resultatlistorna. Och visst har Rolf rätt i det han säger.

## Rolf var Åres förste skidlärare

Åre (ÖP) – Jag minns när stälkantena kom och vi här i Åre skrudade fast kanterna på träskidorna. Det kom en ny typ av kandaharbindning med tåjärn. Vilken succé. I dag kan man inte ens jämföra utrustningarna. Skillnaden är så stor. Men kraven var ju heller inte så stora då som nu.

74-åriga Rolf Hafstad, Åre berättar om 20- och 30-talets skidåkning och turism i Åre. Rolf var den förste skidläraren i åreområdet och det har han papper på. Skidlärardiplom hette det och hänger ovanför skrivbordet. Rolf är en av många äldre i Åre som blev en kugge i turismens utvecklingsfas i Åre.

Det började 1931 då Rolf av en slump fick ta hand om en grupp skidåkare.

– Vi höll till mest i fjällsängen och åkte. En skidlärare blev sjuk och jag fick ta över. Det gick bra under åren och tillsammans med en del andra skidlärare jobbade vi vintertid med att lära ut skidåkning i backe.

## Lavinartad utveckling

– Kraven växte på skid-

lärarna och 1938 fick jag gå igenom "skidskolan". Att dagar höll vi på med teori och praktiska prov inför Sixtus Jansson och Sigge Bergman i Storlien. Och den 10 februari fick jag diplom, säger Hafstad leende.

Han kom att få vara med i en lavinartad utveckling inom skidturismen i Åre by och har sett hur både turismen och hela Åre omvandlats till oigenkännlighet under 50 år.

Lundsgårdsliften, Sveriges första lift blev en injektion som skapade lavinen.

– Före liftarnas tid gick vi upp till Hummelbranterna och Sadeln och man åkte i rödkulleområdet. Inte förrän 1952 kom hinkliften som betydde allt. Men i fjällsängen fick det duga att åka för nybörjare liksom i dag, säger Hafstad.

Han blev tvingad hoppa av från skidlärarjobbet och starta eget. Men då kunde Rolf och hans kamrater ha jobb vintertid inom turistnäringen och sommartid inom text byggbranschen.

Det är vad man i dag kommunalt arbetar för att få fram i en näring som betytt så oer-



Rolf Hafstad var den förste årebo som tagit skidlärarexamen. Under många år var han skidlärare i Åre. I dag kan det vara roligt titta tillbaka i tiden där bl a diplommet utgör bevis för hur man förr tilldelades värdigheten "skidlärare".

hört mycket för Västjämstads är en av många som lands utveckling. Rolf Hafstad är en av många som ställa upp på detta.