

En av de främsta som skidfrämjare – Olle Rimfors

Född 1896. Livselixir skidåkning. »Främjare» sedan 1927. Flitig författare i vår hädangångna årsbok »På skidor», med vilken han kopplade av redan under militärtjänstgöring på tidigt 1920-tal. Vill revolutionera sko- och bindningstekniken. Gerd Corall Bryn har träffat Olle Rimfors.

Gruppen är från Duved 1952 med olympierna. Olle var ju tränare och lagledare och allt annat också. Från Olle Dahlgren, John Fredriksson, Stig Sollander, Sixten Isberg, Kjerstin Winnberg-Ahlqvist, Sarah Thomasson, Olle Rimfors, Margareta Jacobsson, Åke Nilsson och Ingrid Englund.



Foto Bengt Weilert



»Var upp till Åre häromdagen efter att ha kollat med Olle Rimfors. Vädret var bra, sa han. Men på en timme kom en drastisk förändring – som kan hända i fjällen – och vi fick ta bilderna i regn och storm. Men där står han i alla fall. Vid störtloppsbron över E 75», skriver Bengt Weilert, som även tagit de övriga bilderna.

□ F.d. majoren Olle Rimfors bor i Ullån mitt emellan Åre och Duved. Han är mannen som varit med om att lansera den alpina skidsporten i Sverige. Till detta inspirerades han från början vid dåvarande Skidfrämjandets kurser i Storlien, där han blev mångårig lärare. Sedermera blev han vintersportchef i Fjällkedjan under 20 år.

Vid mitt besök njöt Olle av en särskilt inspirerande utsikt mitt i det vidunderliga Årepanorama tillsammans med hustru Gerda, som han förresten fann just i Storlien. Den nya störtloppsbacken i Åre har han i blickfånget från sitt köksfönster.

– Alla gånger värd de 20–30 miljoner den kostar, säger Olle belåtet.

Minnesflödet, förmedlat med 88-åringens pigga stämma när vi dricker kaffe på fjället, domineras helt av skidåkning, något som han alltid varit »nästan sjukligt» intresserad av.

Det började

när den lilla grabben i Tiveden som fem-åring fick ett par skidor av pappa. Det fortsatte under skoltiden i Örebro där han var en udda person bland 800 icke skidåkande elever. Han blev militär och valde fältjägarbatalen i Östersund just för att få åka skidor. Det överskuggade all undervisning vid dåvarande GCI, där han var kamrat

med Sigge Bergman (sedermera generalsekreterare i Internationella skidförbundet).

När Olle häromsistens intervjuades i lokalradion valde han som musikvinjett »Nu tändas åter ljusen i min lilla stad» – det Östersund han förknippar med lukten av tjära och vallor av allehanda slag.

Äventyren i Alperna

Olle kan fylla en hel bok med minnen (gör det!). Här några godbitar:

»Folk visste inte hur man skulle svänga eller stanna, då på 20-talet!» Olle kunde, både åt höger och vänster, inte underligt att han tidigt blev ledare. Under tiden på GCI studerade Olle och Sigge filmer från Alperna, varvid den sistnämnde inspirerades att också bli ledare. Alperna var som bekant inte först med utförsåkning, den hade förts dit av engelsmän som turistat i Norge.

Olle och Sigge hade dittills mest åkt på längden, men nu fick de blodad tand. De åkte 1934 till en österrikisk skidskola med växlande pedagogik och praktik. Panka var de. När lyckligare lottade kamrater försvann till sitt »Mittagessen» satt Olle och Sigge bakom knuten och åt dagens enda lagade mål ur tomma vallburkar. Beundran växte inför de båda herrarna från Sverige som t o m åt skidvalla... Sedermera deltog herrarna ifråga även i tävlingar i Davos och St. Moritz och placerade sig i »den bättre hälften». Olle säger att de var nästan lika bra som vårt landslag varit genom åren.

Ledare för OS-laget

Till Chamonix kom 1937 en fransman som lanserade ett nytt sätt att svänga, vilket blev högsta mode i alpvärlden. Egentligen var det bara ett sätt att hoppa, jämnfota med parallella skidor, men det såg ju elegant ut... Detta användes i OS 1952, då Olle var ledare för olympialaget. Dessutom inspirerades Olle av norrmannen Stein Eriksen (som 1952 vann över hela övriga eliten) att på ett nytt sätt utnyttja de gamla

nordiska längdåkningsfinesserna, nämligen att accelerera samtidigt som man ändrar riktning. På detta har han lärt upp tusentals människor, bl a dåvarande lillprinsen och hans systrar.

»Stenmark kan bli bättre...»

Belåtet konstaterar Olle att vår gamla nordiska skidåkning spritts över hela världen. Det är alltså inte mer än rätt att vi har världens bästa utförsåkare. Har det varit något tvivel om stamträdet så vet vi det nu genom grenen Ingemar Stenmark! Hans sätt att åka med stark bakvikt i varje sväng har egentligen anor från OS i Grenoble 1968.

– Men Ingemar kan bli bättre om han kan höja på klacken när ena foten kommer efter. Jag skulle vilja revolutionera sko- och bindningstekniken så att det går att röra på hälen, deklarerar Olle Rimfors bestämt.

Utbildare och fjällräddare

Olle har utbildat ca 4 000 officerare på vanligt folkvett i fjällen enligt »främjaridealet». Ännu tio år efter pensioneringen arbetade han med militär skidutbildning. Det har varit skidåkning för hela slanten, men något splittrat – bl a var han överledare för fjällräddningen i trettio år från 1929, »ett dystert jobb». För sina insatser fick han Röda korsets silvermedalj.

I nuvarande Friluftsrådet var han förutom som skidlärare också engagerad i Jämtlands distriktsförbund och lokalavdelningen Östersund. En av otalet insatser var att uppmana dåvarande militärkamraten Gösta Frohm att gå in i Främjandet.

88-åringen alltså på skidor

Olle går till fots några timmar om dagen, trots reservdelar i höfterna på grund av utslitna leder. Men så fort föret kommer så övergår 88-åringen till skidåkning. Av de 35 par skidor Olle hade vid sin pensionering så har han ett tjugotal kvar, alltid redo fastspända vid husväggen.

Fast nu startar han inte i vit keps och blågula handskar, som på 1930-talet. ■



Olle Rimfors instruerar kronprinsen Carl Gustaf med syster Christina i närheten. 1957.

Trangia

Kök för att laga mat i det fria.. och lyckas med



Bränsle, som nu är ännu bättre

Nytt!

Effektiv, reglerbar spar-ring/släckare.



Bästa köp i Vi-test -83

Trangia AB, 830 47 Trångsviken

JULKAPPSTIPS FÖR HELA FAMILJEN

Silva Terräng



Syftkompassen som är liten i handen men stor i skogen.

Silva Typ 27 är marknadens mest kompakta syftkompass – men samtidigt ett verkligt mångsidigt instrument. Den här lilla kompassen har pejling, solur, lyspunkter, millimeterskala, jackfäste och snodd. Och det fina Silva-systemet förstås.

