

Olle Rimfors, 95

AV BENGT-HERMAN NILSSON



Han har passerat modiga 95 den gode Olle Rimfors. I januari besökte H. M. Carl XVI Gustaf sin gamle skidlärare. Det blev ett både kärt och glatt möte.

Foto: Bengt-Herman Nilsson

Kommer man upp till Åre längs E 75 från Östersund och fortsätter några kilometer i riktning mot Duved, kan man, om man inte kör för fort, uppfatta ett garage vid vägens vänstersida. Garageägarens bostadshus ser man inte, om man inte tar sig tid och stannar upp vid garaget.

Ett 50-tal meter ned i nedförsslutningen, skymtar en stuga vid vars dörr, prydligt fastspända på den mörktonade väggen, syns tur- och slalomskidor, om inte av äldsta modell, så något äldre än de skidmodeller, som dagens skidåkare använder sig av.

Där bor Olle Rimfors, gammal major vid Jämtlands fältjägarregemente, oslagbar som nestor bland svenska skidlärare, 95 år fyllda i maj månad.

Dagens skidungdomar känner möjligen undantagsvis till honom. Yngre fjällvandrare, på pulkatur i fjällvärlden, kanske diskuterar pulkamodeller och nämner namn som Segebadenpulka eller Rimforspulka utan större tanke på varifrån namnen kommit.

En verklig kändis

För omkring 40 år sedan visste varje skidturist i Storlien, Åre och Riksgränsen vem Olle Rimfors var.

Hur många av Olle Rimfors kvinnliga skidelever har jag inte hört sucka, "Åhh - Olle Rimfors, är han inte fantastisk".

Jag minns en kall aprildag i Riksgränsen i tidigt 50-tal. Morgonens skidskola bedrevs ovan järnvägen, som är malmbanan till Narvik. På eftermiddagen samlade Olle Rimfors eleverna och gick till fots upp på toppen av Riksgränssfjället. Detta var innan liftarna byggdes.

Sedan, i solgnistrande kyla och nysnö, vars kristaller kylan hindrade att bryta ned, åkte Olle i spetsen för sin skidskola, i svepande svängar, den långa vägen ner över den sk "Apelsin-klyftan". Gruppen återsamlades vid järnvägen framför hotellet. Förhöjd andhämtning frambringade kondensslingor i den kalla luften, skidelevernas ögon lyste av glädje och tillfredsställelse. En ung dam lutade sig mot mig och sa, "titta på Olle, tänk att heta Rim-



Olle Rimfors i Riksgränsen någon gång på 50-talet.
Foto: Sven Hörnell

fors och dessutom se ut, som man var Kung Rimfrost själv".

Namnet Rimfors kommer från Rimforsa i Östergötland, där Olle föddes. 1902 flyttade familjen till Örebro, där Olle gick i skolan, för att 1915, under första världskriget, komma till Östersund och bli soldat på Jämtlands fältjägarregemente.

Träffade Sigge Bergman

Tidigt kom Olle i kontakt med namn som Ivar Holmqvist, senare general och arméchef, samt kaptenen Dyhlén. Dessa två var 20-talets förgrundsfigurer vad utbildning på skidor beträffar.

1925-28 gick Olle Rimfors på GCI, Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet, det som i dag är GIH. Kurskamrat till Olle var en annan av svensk skidsports legendarer, den nio år yngre Sigge Bergman, som snabbt marscherar in i skidvärlden och redan 1936, 31 år gammal, är ledare för den svenska olympiska truppen vid de olympiska vinterspelen i Garmisch-Partenkirchen.

1934 åker Olle Rimfors och Sigge Bergman till Österrike och inhämtar lärdomar i Hannes Schneiders skidskola i St Anton. Hannes Schneider var en ledande skidlärarkraft i Österrike 1922-1938, varefter han öppnade skidskola i USA.

Olle Rimfors var från början inriktad på skidutbildning för intresserade i allmänhet, medan Sigge Bergman drogs till tävlingsskidåkningen. Vid vinterolympiaden i St Moritz 1948 var dock båda med som ledare i den svenska olympiatruppen.

Möte med kungen

I januari i år besökte jag, i sällskap med H.M. Carl XVI Gustaf, Olle Rimfors i Åre. Det blev ett glatt möte mellan en skidelev och hans gamle skidlärare. Redan i entréhallen i Olles stuga möttes Kungens blickar av ett fotografi från omkring 1954, där Olle Rimfors försöker lära den ännu ej åtta år gamle Kronprinsen att böja knäna i rätta vinklar.

Olle Rimfors var i god form och vi kom snabbt i debatt om skidteknikens utveckling. Olle tyckte den italienske guldmedaljören Alberto Tomba hade utvecklats väl och numera inte bara levde på tyngd och kraft utan bra utnyttjade den fartökande tekniken.

Sina studier gjorde Olle numera vid TV-apparaten. Om skridskoskären i skidloppning uttryckte sig Olle, "skridskoåkningen har ingått ett naturligt förbund med skidåkningen, vilket satt sprätt på det hela, både utför och i längd".

På frågan om Olle åkte skidor numera, svarade han med en glimt i ögat, "jag lägger ner skidorna på snön ibland, men med mina opererade höfter går det inte att utnyttja de fartökande svängarna. Det blir mest sparkstötting".

År att minnas

Olle mindes åren 1948-1966 med glädje. Då hade han helt kunnat ägna sig åt skidutbildningens utveckling inte minst i samband med de militära kurser han ledde. Fråga en äldre militär om han upplevt Olle Rimfors och den tillfrågades anlete lyser upp och historier från skid- och fjällvärld börjar berättas.

Olle lärde inte sina elever bara plog- och parallellsvängar, utan även praktiskt fjällvett, erfarenheter som även i dag förmedlas till militära och civila kursdeltagare, där många aldrig vet, att delar kan



Olle Rimfors och artikelförfattaren på väg utför i "Branten" i Riksgränsen 1954.



Ännu i 60-årsåldern ägnade sig Olle Rimfors åt sådana här övningar ... Foto: Sven Hörnell

vara ett muntligt arv från 95-åringen Olle Rimfors.

De olympiska planerna för Östersund och Åre tog Olle lugnt på. Skidpedagog in i hjärterötterna ser han World Cup och Olympiska spel endast som en del av skidteknikens utveckling till nytta för den stora skidentusiastiska allmänheten.

Skidentusiaster, på väg upp till skidpisster och jämtländsk fjällvärld längs E 75, ha i tankarna, att vid vägen strax efter Åre, lever fortfarande en man, som har stor del i utvecklingen av skidsporten och som fortfarande från sin stugvrå följer utvecklingen av den sport, som Ni är på väg upp att utöva och som ger Er glädje och tillfredsställelse.

Vi får hoppas att Olle Rimfors skall få lägga ner sina skidor på snön även på 100-årsdagen, även om det inte blir några fartökande svängar.

Lycka till Olle!